

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾

vardıkları yer bir yerdir ne fena ateşe sürükler kıyamet günü kavmine öncülük ederek

وَأْتِيعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾ ذَلِكَ

bu verilen bu bağış bir bağıştır ne kötü kıyamet ve gününde lanete burada onlar uğratıldılar

مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾

bazıları ise ayaktadırlar onlardan sana anlattıklarımı o şehirlerin haberlerindedir tamamen r bazıları z silinmiştir

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ

onların ilahları kendilerine sağlayamadı kendilerine onlar ama biz onlara zulmetmedik zulmettiler

الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ

artırmaktan bir işe Rabbinin emri gelince bir şey Allah'tan başka taptıkları yaramadı

غَيْرَ تَتَّبِعِ ﴿١٠١﴾ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ

zulmeden şehirleri yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir kayıplarını başka

إِنَّ أَخَذَهُ الْإِيمُ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ

azabından korkan için ibret bunda vardır şüphesi z pek şüphesi z yakalaması z

الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾

herkesin tanık olacağı bir gündür ve O insanların toplanacağı bir gündür O ahiret

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا

dışında hiç kimse konuşamaz gelince O gün belirli bir süreye kadar ancak biz onu geciktirmeyiz

بِإِذْنِهِ ﴿١٠٥﴾ وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ

onların vardır ateştedirler bedbaht olanlar kimi de bedbaht onlardan kimi O'nun izni mutludur

فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

ve yer gökler durdukça orada onlar sürekli kalıcıdırlar ve inlemeleri korkunç çığlıkları orada

إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا

mutlu olanlar ise dilediğini yapandır Rabbin şüphesi Rabbinin diledikleri dışında

فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ

diledikleri dışında ve yer gökler durdukça orada onlar sürekli kalıcıdırlar cennettedirler

رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ ﴿١٠٨﴾

kesintisiz bir lütuftur Rabbinin