

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ

zalimlerin cezası budur orada ebedi olarak ateşte kalmaları ikisinin de sonları nihayet oldu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ

yaarın için ne gönderdiğine kişi ve baksın Allah'tan korkun inananlar ey

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا

unutanlar kimseler gibi olmayın yaptıklarınızı bilmektedir Allah çünkü Allah'tan ve korkun

اللَّهُ فَانْسِيهِمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ

halkı bir olmaz yoldan çıkanlardır onlar işte kendi canlarını ve onlara Allah'ı unutturduğu

النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أَنزَلْنَا

biz şayet kurtulanlar onlar cennet halkıdır cennet ve halkı ateş indirseydik

هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ

bu Allah korkusundan parçalanmış baş eğmiş onu görürdün bir dağa Kur'an'ı bu

الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ

tanrı yoktur ki Allah'tır O düşünürler umulur ki insanlara anlatıyoruz misalleri

إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ

Allah'tır O çok acıyandır çok esirgeyen O ve görüleni görülmeyeni bilir O'ndan başka

الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ

müheymin mü'min selam (esenlik verendir) kuddus (mukaddestir) melik (padişahdır) O'ndan başka tanrı yoktur ki

الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ

Allah O ortak koşmalarından Allah yücedir mütekebbir (çok uludur) cebbar (istediğini zorla yaptırandır) aziz (üstün galibdir)

الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا

bulunan O'nu tesbih ederler en güzel isimler O'nund biçim verendir var edendir yaratandır

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

hakimdir azizdir (mutlak ve O ve yerde göklerde hükümdar galip) herseyi hikmetle