

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ  
ve emrine gecenin içine gündüzü ve sokuyor gündüzün içine geceyi sokuyor Allah şüphesi görmedin mi  
boyun eğdirmiştir

الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
yaptıklarınızı Allah ve elbette belli bir süreye kadar akıp gider her biri ve ayı güneşi

خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ  
O'ndan başka yalvardıkları ve elbette haktır O Allah çünkü böyledir haber almaktadır

الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي  
gittiğini gemilerin görmedin mi? ve büyük ulu O Allah'tır ve batıldır  
gerçekten

فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ  
herkes için ibretler bunda vardır şüphesi bir kısım size göstereyim Allah'ın ni'metiyle denizde  
ayetlerini diye

صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا عَشِيَهِمْ مَوْجٌ كَالظَّلِيلِ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ  
yalnız O'na has kılarak Allah'a yalvarırlar gölgeler gibi dalga(lar) onları sardığı zaman şükreden sabreden

الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيَهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا  
başkası bizim zaten inkar etmez iktisad eder içlerinden bir karaya çıkarınca onları fakat o dini  
ayetlerimizi kısmı kurtarıncaya zaman zaman

كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَآخَشُوا يَوْمًا  
günden ve çekinin Rabbinizden korkun insanlar ey inkarcıdan gaddarlardan her

لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ  
va'di şüphesi bir şey babası için ödeyecek o çocuk da değildir çocuğunun baba ödeyemez

اللَّهُ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾ إِنَّ  
şüphesi aldatici Allah hakkında sizi aldatmasın dünya hayatı sizi aldatmasın gerçektir Allah'ın  
z (şeytan)

اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ  
rahimlerde olanı ve bilir yağmuru ve O yağdırır sa'atin bilgisi O'nun Allah  
yanındadır

وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ  
yerde hangi hiç kimse ve bilmez yarın kazanacağını ne hiç kimse ve bilmez

تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾  
haberi olan bilen Allah'tır şüphesi öleceğini  
yalnız